

Beeldschone, aardige mensen, de beste keuken van de Arabische wereld, driehonderd dagen per jaar zon en je kunt er gewoon een wijntje drinken. **Beiroet** is alles wat een Amsterdammer wil.

tekst en foto's JOOST BRANTJES

Bonjour habibti

Toen *The New York Times* op haar *Places To Go List 2010* Beiroet op nummer één plaatste, konden ze in Libanon de impact van die uitverkiezing niet bevroeden. Kranten en tijdschriften buitelden over elkaar heen met artikelen die de wereld aanspoorden zo snel mogelijk Beiroet te bezoeken. Het publiek gaf er ruimschoots gehoor aan en de stad telt voor Europeanen en Arabieren als vanouds weer mee, helemaal nu budgetvluchtvaartmaatschappijen als Vueling en Pegasus ook naar Libanon vliegen.

De populariteit van Beiroet is gemakkelijk verklaard. Hoofdstad van een land met zeventienduizend jaar geschiedenis, een land dat qua oppervlakte slechts een kwart van Nederland is, waardoor elke plek vanuit de hoofdstad op een dagtrip bezocht kan worden. Het beste klimaat ter wereld; mediterraan, driehonderd dagen zon per jaar, nooit te heet en 's avonds prettig koel. Ook de keuken speelt mee in de eredivisie. Vers, veel groente, honderden mezze (voorgerechten die je deelt met je tafelenoten) en geen vervelende drankverboden; in Libanon wordt vrolijk gepimpeld met lokale wijn of raki, de op pasta's lijkende anisdrank. En tot slot, als kers op de taart: de Libanese zelf. Bloedmooi, charmant en gastvrij, en allemaal minstens drietalig. Zelfs in één zin weten ze Arabisch, Frans en Amerikaans af te wisselen, "Bonjour, habibti, how are you?"

Pizza als ontbijt

Ook zonder doodswens is fietsen in Beiroet een aanrader. In uitgaansstraat Rue Gouraud kun je voor vijftien euro een mountainbike voor een dag huren.

Zijg kort daarna ergens neer voor een ontbijt met manouche, de versebakken, op pizza lijkende snack met het kruidenmengsel za'atar. Fiets door naar het centrum, waar de Al Aminmoskee met haar blauwe koepels in 2008 in gebruik is genomen. Pal ernaast, op het Martelarenplein, vormt het met kogels doorzede beeld van de Italiaanse beeldhouwer Mazzucatti een blijvende herinnering aan de burgeroorlog. Iets verderop wordt op zaterdag de boerenmarkt gehouden. Bij kraampjes worden lekkernijen als ingelegde kaasjes en pastetjes verkocht. De markt toont goed hoe rijk Libanon is aan landbouwproducten.

In het centrum kun je aan het grote aantal huiskranen zien dat er volop wordt gebouwd. Hoewel de prijs per vierkante meter omhoog is geschoten, weerhoudt het vooral Golf-Arabieren er niet van een appartement te kopen, het liefst aan de Corniche, de boulevard langs de Middellandse Zee. De Corniche is de slagader van Beiroet. Er wordt gejojgd door dikke mannen en dunne vrouwen, gevangen vis wordt er levend verkocht en bij Volks-wagenbusjes wordt gitzwarte espresso besteld, op smaak gebracht met gemalen kardemom. De boulevard is ook de huiskamer van Syrische bedelaars; Libanon zag zijn bevolking met een kwart toenemen. Jongens duiken voor een foto in hun onderbroek de zee in, andere poetsen schoenen of verkopen zakdoekjes in de buurt van de Pigeon Rocks, hét symbool van Beiroet.

Het strand van de American University of Beirut is buiten het hoogseizoen gratis te bezoeken. Het betonnen plateau in zee lijkt op een openluchtsportschool. Vrouwen zijn er niet. Mannen voetballen of doen push-ups, ze smeren zich overvloedig in met olie om nóg bruiner te worden en met een nagelschaartje wordt overtoellig lichaamshaar zorgvuldig weggeknippt. Het is hard werken om Libanees te zijn.

Verder fietsend heb je aan het eind van de middag twee opties. Alcoholvrij is het terras van Manara bij de vuurtoren een heerlijke plek voor een vers sapje met waterpijp. Mét alcohol is een rosé in het Sporting Club

Swimming Center een aanrader, vooral bij zonsondergang.

Door de beperkte oppervlakte van Beiroet is het eenvoudig de stad uit te gaan. Ten zuiden ligt de havenstad Saïda, met het dertiende-eeuwse zeekestel, het Kalaat Saïda al Bahriya. In de soek, een wirwar van straten, wordt naast groente, vis en fruit ook alles voor je keuken verkocht, zoals houten citroenpersen of de typische bruine mezzeschaltes. De zee in Saïda is ruig en vissers staan tot hun knieën in de golven. Spring je in zee voor een verfrissend bad, dan valt het nog niet mee om er weer uit te komen.

Ten noorden van Beiroet liggen Byblos, Jbeil en Batroun aan de kust. De laatste is de beste badplaats van Libanon, met strandtenten waar je surfboards kunt huren. Landinwaarts, de bergen in, is de Qadishavallei van een onwerkelijke schoonheid. Vooral de slingerende route naar het op 1500 meter gelegen Bsharri, de geboorteplaats van dichter Khalil Gibran, is tranentrekkend mooi. Met thee op het terras van het Palace Hotel is nauwelijks voor te stellen hoe dichtbij Beiroet ligt.

ETEN EN DRINKEN

Iris Bar Downtown, op het dak van het Al Nahargebouw. 180 graden uitzicht op de baai van Beiroet vanaf de negende verdieping. Meterlange bar, drank aan de prijs, publiek jong, mooi en hip en zij die daar voor door willen gaan. www.irisbeirut.com

Café Em Nazih Rue Pasteur, Gemmayzeh. Open van 08.00 tot 04.00 uur, een restaurant met open binnenplaats op de grens van Gemmayzeh en Mar Mikhael. Live optredens. www.safigardens.com

Internazionale Een prachtige zwart-witfoto uit de jaren zestig van een vliegtuig vol rokende passagiers met zonnebril is een van de details van de happening bar in de drukke Rue d'Armenie in Mar Mikhael.

Barbar Toegegeven, het is fastfood. Maar voor zo weinig geld kun je niet lekkerder eten; denk mezze en kebab. Er zijn drie vestigingen, bijvoorbeeld in Rue Spears in Hamra.

Tawlet Secteur 79, aan het einde van Rue d'Armenie aan een binnenplaats van het Chalhoudbouw, tegenover Spoiler Center. Wisselende vrouwelijke chefs bereiden verse buffetlunches met streekgerechten. Ruime en lichte inrichting. All-inprijs met huisgemaakte limonade of raki.

Enab Rue d'Armenie, Geara Building. Klim de trap op en beland in een heerlijke binnentuin. Zalige mezze, raki en shisha. Voor de paar weken per jaar dat het te koud is, kun je ook binnen eten. www.enab.me

Sud Rue d'Armenie, tegenover het Manarabenzinestation. Lekker restaurant met ruim terras waar het erg gaat om zien en gezien worden. In het weekend zeker reserveren. www.sudrestaurant.com

Onno Rue Aghabios, tegenover de Al Sabtiekerk. Naar Onno, onder een viaduct in de Armeense wijk Bourj Hammoud, ga je niet voor de inrichting. Eten doe je er echter als een koning. Aanraders zijn de kibbeh nayeh, rauw lamsvlees met bulgur, of, voor wie durft, spreuwen uit buurland Syrië in granaatappelsaus. Je eet ze met botjes en al.

Seza Rue Patriarch Arida, Mar Mikhael. Armeense specialiteiten op terras met hangende druivenranken en gekleurde lampen. Zeer originele kaart, schappelijke prijzen, vriendelijke bediening. www.bistroarmenien.com

REISINFORMATIE

Vlucht: KLM Air France vliegt via Parijs; www.klm.com, de Turkse prijsverrechter Pegasus via Istanbul; www.flypgs.com en Vueling via Barcelona; www.vueling.com. Vluchten vanaf € 219 retour inclusief tax. Er is een uur tusschenschiet.

Vluchtduur: 4,5 uur.

Hoofdgerecht: € 10 Kop koffie: € 1,40 Beste reistijd: maart-juli, september-november.

Meer info: www.mot.gov.lb; www.libanontourguide.com.

Kijk altijd de laatste aanwijzingen van Buitenlandse Zaken na op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

3x slapen

€€ Hôtel Albergó

Als stadsvilla uit de jaren twintig in een rustige straat in de wijk Achrafieh is het Albergó een heerlijk traditioneel hotel met in elke kamer een andere inrichting. Zwembad en terras op het dak met zeezicht. Dubbele kamers vanaf € 277 per kamer. www.albergobeirut.com

€€ Hotel Plaza

Midden in de wijk Hamra. Bars en restaurants op loopafstand, net als de American University. Keurige kamers in grijs of beige, ruime badkamers, goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dubbele kamers vanaf € 59 per kamer via www.booking.com

€ Tala's New Hotel

Hostel in de wijk Gemmayzeh met naast slaapzalen ook een-, twee- en driepersoonskamers. Dichtbij het busstation en met twee gemeenschappelijke keukens om te koken. Bedden al vanaf € 11 per nacht. www.talalhotel.com

Of boek een kamer, studio of appartement via www.airbnb.com en leef als een Beiroet. Vaak beduidend meer vierkante meters voor minder geld. De beste wijken zijn Mar Mikhael, Gemmayzeh en Hamra.



© YP / Het Parool



Zevenduizend jaar geschiedenis, veel te zien tijdens dagtrips, prachtige mensen en een keuken die meespeelt in de eredivisie; de populariteit van Beiroet is makkelijk verklaard.